

# HƯ HƯ THỰC THỰC - Chính Trị Phiếm Đàm

Nhất Hùng, Nov 15, 2023



Sáng ngày 7/10/2023, Phong trào Hamas, một tổ chức của người Palestine ở dải Gaza bất ngờ tấn công tổng lực bằng đường bộ, đường không, đường thủy vào Israel, giết chết hàng ngàn thường dân vô tội và bắt đi hàng trăm người để làm con tin.

Sự việc xảy ra, trách nhiệm cao nhất là các cơ quan tình báo của Israel, đây thật là một thất bại nặng nề và chua chát vì lực lượng tình báo của Israel vốn có tiếng là “thần sầu quỷ khóc” “xuất quỷ nhập thần”, nói nôm na là - không có gì là không biết và không có gì là không thể làm được - Cũng còn một ông lớn nữa có trách nhiệm trong thất bại này, đó là CIA vì Israel là đồng minh chiến lược và Trung Đông là vùng “địa chính trị” cốt lõi của Hoa Kỳ. Thế tại sao cả Israel, cả Hoa Kỳ đều hoàn toàn bất ngờ, bị động trước cuộc tấn công táo bạo này, mặc dù có tin nói, Ai Cập đã cảnh báo - có nhiều dấu hiệu Hamas sẽ tấn công - cho họ trước đó vài ngày. Gần đây, CIA của Mỹ nói cũng đã có những báo cáo tương tự như vậy. Đã có những cảnh báo

mà tại sao Israel vẫn không đề phòng?

Sau năm 2021, quân đội Israel hoàn toàn rút ra khỏi dải Gaza, giao lại cho lực lượng Hamas kiểm soát, chỉ chú tâm xây tường cao, đào hào sâu, củng cố “vòm sắt” chống rocket...Lực lượng Hamas đã huấn luyện, thực tập sa bàn đánh Do Thái suốt hai năm, việc làm này, chắc chắn tổ chức tình báo nào cũng thấy cũng biết, nhưng việc luyện tập quân sự là chuyện bình thường của bất cứ tổ chức vũ trang nào, mô hình sa bàn là Do Thái, dĩ nhiên, vì kẻ thù duy nhất của Hamas là Do Thái. Việc luyện tập công khai, với các phương tiện chiến tranh thô thiển và sức mạnh quân sự Hamas so với Do Thái như trứng chọi đá...làm cho Do Thái chủ quan thiếu phòng bị, chính vì thế, Hamas đã chọn đúng thời điểm thuận lợi chính trị (thế giới đang có nhiều biến động) và lúc sơ hở nhất (ngày nghỉ lễ) của đối phương để “xuất kỳ bất ý” tấn công. Yếu tố bất ngờ đã tạo ra chiến thắng tuyệt đối cho họ.

Như vậy không phải đợi Ai Cập hay CIA cảnh báo, mà chính Do Thái cũng biết là Hamas có thể tấn công bất cứ lúc nào nhưng “bao giờ, lúc nào và ở đâu” và nhất là phương thức đánh như thế nào thì mù tịt. Những cảnh báo của Ai Cập và CIA có cụ thể thêm được điều gì không hay chỉ là những cảnh báo như thường ngày họ vẫn nhận từ khắp nơi.



## Lực Lượng Hamas

Đơn cử vài thí dụ tương tự như vậy trong lịch sử tình báo và chiến tranh thế giới:

1- Đòn phủ đầu của Israel xóa sổ không quân Arab năm 1967

Các Phi Công Israel đã lên kế hoạch và liên tục diễn tập thực hành tấn công mục tiêu mô phỏng sân bay Ai Cập ở sa mạc Negev trong nhiều năm, trong khi tình báo Israel thu thập thông tin về bố trí lực lượng và hệ thống phòng không đối phương. Trong suốt hai năm, ngày nào các máy bay huấn luyện của Do Thái cũng bay theo lộ trình quen thuộc và liên lạc bình thường nhưng lúc 7:10 sáng ngày 5/6/1967, giữa lúc căng thẳng Israel với các nước thuộc khối Arab tăng cao, 16 máy bay huấn luyện của không quân Israel cất cánh. Họ vẫn bay theo lộ trình quen thuộc và vẫn liên lạc bình thường, khiến lực lượng radar cảnh giới của liên quân Arab cho rằng đây là đợt tuần tra chiến đấu thông thường của Israel vào mỗi buổi sáng.

Nhưng 5 phút sau, bất ngờ toàn bộ lực lượng máy bay chiến đấu của không quân Israel đồng loạt xuất kích. Họ bay theo hướng tây về Địa Trung Hải, sau đó hạ độ cao để thoát khỏi sự theo dõi của đối phương. Đây cũng là hoạt động không bắt ngờ. Hệ thống radar cảnh giới của Ai Cập, Syria và Jordan đã theo dõi máy bay Israel trong suốt hai năm, chứng kiến phi cơ đối phương cất cánh mỗi buổi sáng và bay theo cùng lộ trình, trước khi biến mất khỏi tầm quan sát của radar và trở về căn cứ của họ. Tuy nhiên, lần này, các tiêm kích của Israel không trở về căn cứ, mà bay hướng về phía Ai Cập, tắt vô tuyến và bay cách mặt biển gần 20m rồi bất ngờ tấn công và phá hủy hầu như toàn bộ lực lượng không quân chiến đấu của Ai Cập sau đó là của Syria và Jordan. Đây là khởi đầu của một trong những cuộc không kích thành công nhất lịch sử quân sự thế giới, giúp Israel chiếm lợi thế trong “chiến tranh 6 ngày” với liên quân Arab.



Phi Cơ Chiến Đấu Ai Cập Bị Israel Tiêu Hủy

2- Cuộc khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2000 tại Hoa Kỳ. Trong nhiều năm, đã xuất hiện rất nhiều cảnh báo Mỹ sẽ là mục tiêu hàng đầu của các lực lượng khủng bố Hồi Giáo. FBI biết có một kế hoạch khủng bố quy mô lớn mang mật danh là “Day of Terror” đang được chuẩn bị. Nhưng điều gây ngạc nhiên là kế hoạch khủng bố Bojinka, sau khi bị phanh phui, cũng đã không tạo ra được những cảnh báo cần thiết với Mỹ, buộc họ phải đưa ra những biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt hơn đối với việc di chuyển bằng đường hàng không, đặc biệt là việc tăng cường giám sát đối với các chiến binh thánh chiến sống trên đất Mỹ và các nơi trên thế giới. Vào đầu năm 1995, thẩm phán điều tra chống khủng bố Jean-Louis Bruguière của Pháp đã đưa ra một cảnh báo nghiêm trọng về mối đe dọa “cướp máy bay” với Mỹ. Ông thông báo rằng 4 kẻ khủng bố thuộc Nhóm Hồi giáo vũ trang (GIA), những kẻ đã cướp chiếc máy bay của Air France chặng Algiers-Paris (từ ngày 24 đến 26-12-1994), đã sửa soạn một số kịch bản: kích nổ chiếc Airbus khi đang bay hoặc lao nó vào tháp Eiffel hoặc tháp Montparnasse. Kế hoạch khủng bố này đã kết thúc ở Marseille khi đặc nhiệm Pháp tấn công chiếc máy bay lúc nó đang đậu trên đường băng. Do đó, việc sử dụng máy bay để thực hiện khủng bố, mang tính biểu tượng, đã được báo động từ năm 1995, và lẽ ra phải được coi là một mối đe dọa lớn. Nhưng người Mỹ chẳng làm gì để phòng bị. Một đặc vụ FBI cũng đã đặt nghi vấn và báo cáo lên cấp trên khi có nhiều người Arab học lái máy bay hành khách loại lớn ở Mỹ nhưng không chú tâm học “cất cánh” mà chỉ tập “hạ cánh” nhưng những người có trách nhiệm không suy đoán được lý do và cũng không quan tâm đúng mực.





Tháp Đôi ở New York Bị Khủng Bố Tấn Công 11/9/2000

Trong lịch sử tình báo cũng như quân sự có rất nhiều thí dụ tương tự như vậy nhưng ta có thể kết luận:

- Tình báo luôn luôn xem trọng các yếu tố hư hư thực thực - xuất kỳ bất ý - thiên thời địa lợi - binh bất yếm trá - thanh đồng kích tây - ám độ Trần Thương...Kẻ thực hiện kế hoạch thành công dĩ nhiên là thông minh xuất chúng, kẻ thất bại phải chấp nhận tất cả tiếng xấu như chủ quan, kiêu ngạo, khinh địch .v.v.

Nhưng tôi phải thành thật nói rằng, ta sẽ chẳng biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra khi nó chưa xảy ra. Đến khi nó xảy ra thì cả trăm thứ tội trút lên đầu. Cả vạn lần thành công nhưng chỉ một lần thất bại, hậu quả vẫn khôn lường.

Nhất Hùng